

Na een mooi en rijkgevuuld leven is,

in stilte van ons heengegaan

Wilfried Degryse

Je was een man van weinig woorden,
duidelijk herkenbaar voor degenen
die bij je hoorden.

Een man, vader en opa waar je op kon bouwen
met een woord waarop je kon vertrouwen.

Achter je ligt een leven van werken en plicht
en juist dat bepaalde in alles jouw gezicht.

Zo bescheiden ben je gestorven

Diep bedroefd, maar vervuld met zovele goede en mooie herinneringen, melden wij het heengaan van



De heer
Wilfried Degryse

echtgenoot van mevrouw Paula Gekiere

Geboren te Hooglede op 4 maart 1937
En liefdevol omringd overleden te Roeselare op 26 november 2020,
gesterkt door de ziekenzalving

De uitvaartliturgie zal plaatshebben in de parochiekerk van
O.-L.-Vrouw Bezoeking te Meulebeke - Marialoop in intieme kring,
gevolgd door de plaatsing in de familiegrafkelder op het kerkhof te Meulebeke.

Door de gekende covid maatregelen is er geen begroeting mogelijk in het rouwcentrum.
Gedenk Wilfried zoals hij was in goede dagen.

Rouwadres: Wilfried Degryse p/a Rouwcentrum Sabbe
Condoleren kan via www.rouwcentrumsabbe.be

Dit melden u met droefheid:

Paula Gekiere

zijn echtgenote

Lieven en Conny Depraetere - Degryse

Mathias Depraetere

Dennis en Jasmien De Rudder - Depraetere

Stijn Depraetere en Axelle

zijn kinderen en kleinkinderen

zijn broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

De families Degryse - Boone en Gekiere - Vanthygem