



In haar 96° levensjaar moeten we
met droefheid afscheid nemen van

Mevrouw
Gabriella Feys

weduwe van de heer Marcel Derammelaere

Geboren te Meulebeke op 15 september 1924
en er thuis overleden op 29 november 2020.

Lid van OKRA Meulebeke

De uitvaartliturgie zal plaatshebben in intieme kring
in de **Sint-Amanduskerk te Meulebeke**, gevolgd door de crematie en
de bijzetting van de urne in de urnenkelder op het kerkhof te Meulebeke.

Gabriella kan begroet worden in het "Rouwcentrum Sabbe",
Tieltstraat 76 te Meulebeke, elke dag van 16u30 tot 19 uur.

Rouwadres: Gabriella Feys p/a Rouwcentrum Sabbe
Condoleren via www.rouwcentrumsabbe.be

Dit melden u met droefheid:

Eddy en Berenice Callens - Derammelaere
Sven en Erika Callens - Moreno, Eliza, Marcus
Arne Callens

Luc en Martine Derammelaere - Devaere
Stijn en Akiko Derammelaere - Shiwa, Alma
Yves en Hans Derammelaere - Hillewaert

Luc en Marleen Popelier - Derammelaere
Dieter en Caroline Popelier - Soens, Mories, Rosie
Philippe en Elien De Clercq - Popelier, Juul, Mila

Rudi en Anny Wille - Derammelaere
Tom en Mart Wille - Anseeuw, Lennert, Sarah, Margot
Simon en Joke Bamelis - Wille, Kasper, Daan

Martine Derammelaere

Koen en Mieke Vanderbeke - Derammelaere
Bram Vanderbeke en Vivienne Lemaitre
Jonas Vanderbeke en Seppe Decubber

haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

† Albert en † Maria Feys - Germonprez en familie
† Roger en † Mariette Feys - Van Hoecke en familie
† Michel en Suzanne Feys - Wille en familie
† Raphaël en † Marcella Feys - Coudenys en familie
Frans en † Mariette Feys - Verstijn en familie
† Antoon en Lutgarde Coudenys - Feys en familie

† Maurice en † Gabriëlle Derammelaere - Galle en familie
† Remi Derammelaere
† Yvonne Derammelaere

haar broer, zus, schoonzus, neven en nichten

De families Feys, Lemey en Derammelaere

De familie dankt:

haar huisdokters, Familiehulp,
haar dochters Martine en Mieke voor de goede thuiszorg,
en allen die haar genegen waren

Waar mensen mensen zijn
die elkaar verstaan.

Waar liefde liefde is
daarheen wil ik gaan.

Waar het eeuwig vrede is
waar de zon schijnt.

Waar de nieuwe wereld is
die niet meer verdwijnt.