

Dankbaar voor haar mooi leven nemen we afscheid van



Lucienne Wille

Echtgenote van de heer Benoit Verbrugghe † 2002

Geboren te Meulebeke op 9 november 1932
en overleden in de Sint-Jozefskliniek te Izegem op 4 maart 2022.

Lid van de kaartclub Ter Deeve
Lid van KVG

De uitvaartliturgie, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal plaatshebben in de parochiekerk van **Sint-Amandus te Meulebeke** op
VRIJDAG 11 MAART 2022 om 10 uur, gevolgd door de plaatsing van de urne
in de urnenkelder op het kerkhof te Meulebeke.

Samenkomst in de kerk - Er kan afscheid genomen worden na de dienst.

Lucienne kan begroet worden in het "Rouwcentrum Sabbe",
Tieltstraat 76 te Meulebeke, van maandag tot donderdag van 16u30 tot 19 uur.

Dit melden u met droefheid:

Marc en Marie-Rose Bruneel - Verbrugghe

Tony en Jessika Ornelis - Bruneel

Kyenta Ornelis

Kurt en Ilse Claessens - Bruneel

† Ruben, † Amber, † Rune, † Anais, †

Tom en Maryline Bruneel - Bijttebier

Senne Bruneel

† Yves Verledens, Johnny en Marie-Claire Decoster - Verbrugghe
haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

haar zus, schoonzussen, neven en nichten

De families Wille - Maes en Verbrugghe - Devaere

De familie heeft een bijzondere blijk van waardering voor:

het dagcentrum BREVIS
haar huisartsen Koen, Grietje en Guy
haar kinesist Jan
de dokters en verpleging van de Sint-Jozefskliniek te Izegem
haar poetsvrouw Christine

Rouwadres: Lucienne Wille p/a Rouwcentrum Sabbe
Condoleren kan via www.rouwcentrumsabbe.be

Begrafenisonderneming Andy Sabbe, Tieltstraat 51 8760 Meulebeke - 0472/51 72 79
www.rouwcentrumsabbe.be andy@rouwcentrumsabbe.be



Sterven doe je niet ineens, maar af en toe een beetje
En alle beetjes die je sterft, 't is vreemd, maar die vergeet je
Het is je dikwijls zelfs ontgaan, je zegt „ik ben wat moe
maar op een keer dan ben je aan je allerlaatste beetje toe.
- Toon Hermans -

Lucienne Wille

° 9-11-1932 † 4-3-2022