

*Sterven doe je niet ineens, maar af en toe een beetje.
En alle beetjes die je stierf, 't is vreemd, maar die vergeet je.
Het is je dikwijls zelf ontgaan, je zegt ik ben wat moe.
Maar op een keer dan ben je aan je laatste beetje toe.*

- Toon Hermans -

In liefde nemen wij afscheid van



de heer
Jules Decaluwé

Echtgenoot van mevrouw Jeannette Demeulemeester

Geboren te Meulebeke op 9 mei 1932 en er overleden
in het Woonzorgcentrum De Zonnewende op 12 juli 2022.

De uitvaartdienst, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal plaatshebben in de **Aula De Aster, Tieltstraat 49 te Meulebeke**
op **MAANDAG 18 JULI 2022 om 10u30**, gevolgd door de plaatsing van
de urne in de urnenkelder op het kerkhof te Meulebeke.

Samenkomst in de aula vanaf 10u15

Een stil moment bij Jules kan in het Rouwcentrum Sabbe
Tieltstraat 76 in Meulebeke, woensdag en donderdag van 16u30 tot 19 uur.

Rouwadres: Jules Decaluwé p/a Rouwcentrum Sabbe
Condoleren kan via www.rouwcentrumsabbe.be

Dit melden u met droefheid:

Jeannette Demeulemeester

zijn echtgenote

Tom Decaluwé

Jana

Steven en Marianne Decaluwé - Couckhuys

Matisse
Nomi en Tillo

Bart en An Decaluwé - Allaert

Ada
Bo

zijn kinderen en kleinkinderen

zijn broer, zus, schoonzussen, neven en nichten

De families Decaluwé - Carron en Demeulemeester - Naessens

De familie heeft een speciale dank voor:

het personeel en vrijwilligers van het Woonzorgcentrum De Zonnewende
zijn huisarts Dr. Geert Lambrecht