

*En als ik doodga, huil maar niet.  
Ik ben niet echt dood moet je weten,  
Het is de heimwee die ik achterliet,  
dood ben ik pas als jij mij bent vergeten.*

*En als ik doodga, treur dan niet.  
Ik ben niet echt dood moet je weten,  
het is het verlangen dat ik achterliet,  
dood ben ik pas als jij mij bent vergeten.*

*En als ik doodga, huil maar niet.  
Ik ben niet echt weg moet je weten,  
het is maar een lichaam dat ik achterliet,  
dood ben ik pas als jij mij bent vergeten.*

*Bram Vermeulen*





Stil en verdrietig maar met dankbaarheid voor de schone mens die hij was,  
melden wij het overlijden van.

*Franck Vanacker*

Hij werd geboren te Tielt op 26 augustus 1954  
en is er overleden in het Sint-Andriesziekenhuis op 31 mei 2023.

De uitvaartdienst heeft volgens zijn wens plaats in intieme kring.

Een stil moment bij Franck kan in het Rouwcentrum Sabbe,  
Tieltstraat 76 te Meulebeke, maandag van 16u30 tot 19 uur.

*Danken u voor uw medeleven en steun:*

Stijn, Niene  
Marleen en Remi  
Colette  
Sofie en Geert  
Charlotte en Geert, Abe, Maëlle  
Laurence  
Thibaut en Kevin

*Wij danken voor de goede zorgen:*

zijn thuisverpleegkundigen  
de dokters en verpleegkundigen van het Sint-Andriesziekenhuis te Tielt.

*Een woord van troost kan via:*

[www.rouwcentrumsabbe.be](http://www.rouwcentrumsabbe.be)  
Franck Vanacker p/a Rouwcentrum Sabbe